



Hvem er min næste?

En praktisk øvelse i at identificere næsten

Baggrund for øvelsen

Et køleskab

Et køleskab er lavet for at mad og drikke kan holdes køligt og dermed udsætte fordærvelse. Det forudsætter at der et flow af mad og drikke. Maden skal sættes på køl, men det skal ud igen for at blive spist. Det er ikke til langtidsopbevaring af mad og slet ikke et mad-museum.

Med tanke på et køleskab, så prøv lige at læse disse bibelcitater:

1Mos 12,2 (Gud taler til Abraham):

Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse.

Gal 3,8-9 (Paulus om Guds ord til Abraham):

»I dig skal alle folkeslagene velsignes.« Derfor velsignes de, som har troen, sammen med den troende Abraham.

1Pet 3,9:

Gengæld ikke ondt med ondt eller skældsord med skældsord, men tværtimod med velsignelse, for I er kaldet til at arve velsignelse.

Matt 5,16 (Jesus i bjergprædikenen):

Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.

Matt 22,29 (Jesus om hvad der er det største bud i loven):

»Du skal elske din næste som dig selv.«

Mange steder i bibelen kan vi finde citater der fortæller at Guds folk bliver velsignet af Gud for at de kan være til velsignelse for mennesker omkring dem. Det gælder for Abraham og hans efterkommere og det gælder alle troende der får lov til at blive en del af Guds folk. Vi får alt fra Gud og alt hvad vi får, får vi for at være til velsignelse. Tid, evner, penge, relationer, viden... fortsæt rækken og glem ikke det helt centrale – Jesus selv. Gud velsigner os ved at gøre os til disciple af Jesus og vi kan være til velsignelse for vores næste ved at hun eller han selv bliver disciple af Jesus.

Et flow af velsignelse

Det er ikke en byrde Gud pålægger mennesker som en slags betaling for den velsignelse vi selv modtager. Som om han mente: Jeg vil kun velsigne jer hvis I tager noget af det og giver det videre til andre. Det er ikke sådan at fordi vi velsigner andre bliver der mindre velsignelse tilbage til os selv. Tværtimod så er det at være til velsignelse for andre en af de måder Gud velsigner os. Det er vi skabt og kaldet til. Det tjenende og kærlige fokus på vores næste er det der giver os selv den allerstørste glæde. Jesus har dette tjenende og kærlige fokus på os og det er det største og bedste for os at efterligne ham i vores fokus på næsten. Vi er som køleskabe! Der skal et flow af velsignelse gennem os.

Et andet billede er en kilde der løber med frisk vand. En kilde kan blive ved med at være en friskvandskilde ved at den lader vandet løbe videre. Vi modtager strømme af velsignelser fra Gud ved at være til velsignelse for andre.

Jesus kalder nogle få af os til at bryde op fra vores hverdag og enten flytte til et andet sted, eller lave gennemgribende ændringer i vores liv for at kunne være velsignende ambassadører på en anden måde end



nordvestkirken

vi er det i vores nuværende livssituation. Nogle af os kalder og udruster han til at være evangelister for at vi skal opsøge helt fremmede mennesker.

De fleste af os kalder og udruster Jesus til at være velsignende ambassadører for ham – lige der hvor vi er. Der hvor vi bor, der hvor vi færdes, dem vi møder i vores hverdag. Vores næste er allerede – lige ved siden af os.

For mange af os er dette ikke nyt – det ved vi godt. Men mange af os har brug for noget praktisk hjælp til at finde ud af hvordan vi kan være til velsignelse for næsten.

Nogle gange glemmer vi at vi er ambassadører på velsignende mission. Det glider simpelthen ud af fokus for os. Så selvom vi er omgivet af de mennesker Jesus har sendt os til, så glemmer vi missionen.

Når vi så får fokus på det – så bliver vi ofte overvældet af kompleksiteten. Det er en stor opgave, der er mange mennesker og mange af dem har umiddelbart ingen interesse i Jesu rige.

Vi kommer nemt til at fokusere på det der er svært eller umuligt.

Stephen Covey – som har skrevet flere bøger der var meget populære for 20 år siden. ('7 Gode vaner' udkom i 1989) har skrevet noget meget klogt om indflydelse.

Forestil dig cirkel rundt om alt det du gerne vil. Det du ønsker ændret, det du drømmer om at skabe, den du drømmer om at være, den menighed du gerne vil være en del af, det land du gerne vil bo i, det arbejde du gerne vil lave, det du gerne vil have tid til osv. Osv.

Forestil dig endnu cirkel inde i den første og største cirkel. Den inderste cirkel er en cirkel rundt om det du har indflydelse på. Dvs. den store cirkel det er alt sammen noget du ønsker, men ikke alt du har indflydelse på.

Stephen Coveys pointerer at hvis vi fokuserer på det vi ønsker, men ikke har indflydelse på, så vil den inderste cirkel blive mindre. Vores resurser vil simpelthen blive brugt på noget der ikke har nogen effekt.

Modsat hvis vi fokuserer på det vi har indflydelse på, så vil cirklen om det vi har indflydelse på vokse. Vi vil opleve at vores indflydelse på verden omkring os øges. Han kalder det en reaktiv og en proaktiv tilgang til vores ønsker.



Det er mit indtryk at mange af os, når det handler om at være på mission for Jesus, hurtigt kommer til at fokusere på alt det vi ikke kan. Mennesker der ikke vil høre på os. Mennesker vi ikke har tid til at mødes med. Mennesker vi ikke har frimodighed til at vidne for. Mennesker vi ikke kan hjælpe. Mennesker vi ikke holder af. Mennesker vi ikke magter at være sammen med osv.

Resultatet kan gå hen og blive en negativ spiral. Vi får dårlig samvittighed og vi flygter bevidst eller ubevidst fra tanken om at være på mission for Jesus.



Øvelsen

Øvelsen går ud på at identificere de mennesker Jesus har placeret dig imellem og finde ud af hvem de er og hvordan du kan være til velsignelse for dem.

Til identifikation skal vi lave et mindmap. I midten af et blankt stykke papir skal du skrive dit eget navn og rundt om det navn skal du svare på forskellige spørgsmål. Se eksempel med Mette på sidste side.

Rundt om dit eget navn skriver du svarene på spørgsmålene.

1. Hvad har Gud velsignet dig med og hvad har du at velsigne andre med?
2. Hvilke mennesker er der omkring dig?
(Gennemgå fx en typisk uge i dit liv. Hvem møder du på de forskellige ugedage, formiddage, eftermiddage, aftener? Mennesker du møder flere gange, behøver kun stå én gang.)

Udvælg så nogle af de mennesker du har oplyst og svar på spørgsmålene:

3. Hvilke behov eller ønsker har de?
4. Er der nogen match mellem hvad du har at velsigne med og hvad de har behov for eller ønsker om?
5. Er der match hvor du kan være til velsignelse allerede nu?
(Fokuser på hvad du kan nu – ikke hvad du ville ønske du kunne, ville og turde. Hvis din kalender, dine hverdagsrytmer, dine resurser, din viden, din frimodighed og alt andet forbliver det samme, er der så stadig nogle mennesker du være til velsignelse for?)

Brug til sidst god tid på at tale med Gud om hvem han har placeret dig ved siden af.

I mange tilfælde skyldes vores tilbageholdenhed med at velsigne andre, at vi dybest set ikke har tillid til at Gud vil give os hvad vi har brug for når vi giver det videre som vi har fået af ham. Bed frimodigt Gud om at give dig den tillid til ham.

Gud kalder os også til at give afkald. Til at opgive noget vi havde for os selv, for at gøre eller være noget for næsten. Det er ikke nemt, men Gud kalder os til det fordi han vil velsigne os. Begynd tillidsrejsen med små skridt. Gør først det der ligger lige for uden store afkald og lad tilliden til Gud vokse af at prøve det liv af som han vejleder dig til. Du kan forvente at glæden ved at velsigne andre og tilliden til Gud vil øges.

.....
Denne øvelse er oplagt at lave sammen i DNA-gruppen eller Cellegruppen/Smågruppen. For nogle er det nødvendigt, fordi der er brug for andres blik på ens eget liv. I kan hjælpe hinanden med at identificere hvad I er velsignet med og hvordan I kan være til velsignelse. Sandsynligvis kan I hjælpe hinanden med at velsigne jeres næste. I kan bruge en hel samling på tale om flere af jeres kort, eller I kan tage en af gangen i en serie af samlinger vor I også laver andet.

.....
/ Reidar, 28/1-2023

